





GODNATT LOVE

Copyright 2020
Jonny Carlsson

Hitta fler sagor på:
www.smasagor.se



Jag vill inte sova,
jag är inte trött....



... inte så mycket
i allafall, säger
Love och gäspar
stort.

-Du kan väl iallafall lägga dig, suckar pappa och klappar på sängen.

-Ok, om du läser en saga först. En bra, lång saga om odjur och häxor.

Love hoppar upp och ner i sängen och verkar inte alls trött.





Pappa funderar en stund och ger sedan med sig.

-Det får bli en kort saga, säger han och sätter sig tillrätta.

- Det var en gång en liten unge som inte kunde sova, fortsätter han och ler. John Blund försökte med alla trick han kunde. Sömnssand i ögonen, vaggvisor, räkna får, men inget fungerade.

Pappa tystnar och funderar. Han funderar lite till och sedan ännu mer.

Love väntar och väntar och väntar ännu mer. Plötsligt snarkar pappa högt.



- Nej, inte igen....suckar Love.

Det blir alltid så här.

Pappa somnar innan det hinner bli riktigt spännande.

Då händer någonting konstigt. Ur tomma luften dyker en fågel upp.
-God kväll, säger fågeln och landar på Loves sängkarm.



-Jag är Blinka Sovmes. Jag ser till att alla barn somnar på kvällen och du sover definitivt inte, försätter Blinka och skrattar.

-Jag kan inte sova, jag är inte trött, säger Love bestämt.

- Det ska vi ändra på, säger Blinka. John Blund är min brorsa. Han får alla barn att somna, nästan iallafall. De besvärliga fallen tar jag hand om.

Blinka knäpper med fingrarna och Tove sugts snabbt in i ett hål som magiskt öppnats i sovrumsväggen. Det går så snabbt att Love inte hinner bli rädd.



Love öppnar ögonen. En äng sträcker ut sig
åt alla håll, så lång ögat kan nå.

Här och var står det konstiga djur och betar
gräs i lugn och ro. De ser inte ut som kor
eller getter.



Love tycker att de kanske påminner lite om får, om det inte vore för de har en liten knorr där bak.

- De är slummergrisar, säger Blinka när han från ingenstans dyker upp vid Loves sida, är de inte fina?

- Jo, säger Love, Det är de faktiskt, men det är lite svårt att titta på dem. Ögonlocken känns så tunga när man tittar på dem för länge.

Love gäspar stort.

- Du vet att man ibland säger att man ska räkna får för att somna lättare, säger Blinka

-Slummergrisar är mycket bättre, de kommer att få dig att somna på ett ögonblick, försäkrar fågeln.

Han föser ihop en grupp med grisar och säger till Love att räkna varje gris som hoppar över en liten sten mitt på ängen. Love räknar:

- Ett, två, tre, ... Love känner sig faktiskt lite trött.

Det här kanske fungerar.....

Plötsligt snavar den sjätte grisen på den lilla stenen, gör en kullerbytta och landar med ett skrik på marken. Det ser faktiskt ganska kul ut och Love kan inte låta bli att le.





Det blir ännu roligare när nästa gris hoppar. Den snubblar på grisen som redan ligger på marken och ramlar den också.

Snart ligger det en stor hög med grisar på den lilla stenen och Love skrattar så mycket att tårarna rinner och det är svårt att andas.



Love känner sig inte alls trött. Blinka däremot verkar inte tro sina ögon, det här har aldrig hänt förut.

-Dax att ta i med hårdhandskarna, tänker Blinka. Det finns fler sätt att somna på, tänker han och knäpper med fingrarna.



Love ramlar genom hålet som öppnar sig
mitt på ängen.

Den här gången landar de i ett jättestort
kök. På köksgolvet står en gigantisk maskin
med vevar, spakar och blinkande lampor.



Det luktar fantastiskt gott, Love drar in djupa andetag. Det luktar varma kanelbullar och vanilj, kamomill och rosor. Love blir lite dåsig och trött.

- Varm mjölk med kamomill, brukar få de mest besvärliga barn att somna på ett ögonblick, säger Blinka. Det här är drömvärldens bästa tekokare, fortsätter han och börjar dra i några spakar.

Maskinen pyser och pustar, suckar och stönar. Efter ett ögonblick tjuiter en vissla och Blinka tar fram en fin mugg med molnmotiv på. Från en liten guldkran häller han upp en gräddfärgad vätska. När muggen är full räcker han den till Love.

-Varsågod, säger Blinka.



Love tar muggen och smakar. Mjölken är underbar. Den smakar vanilj och kamomill i en perfekt blandning. Loves ögonlock blir med ens tunga. Love känner sig jättetrött och lutar sig mot maskinen. Där finns en knapp som Love inte ser.



-Nej, inte den, skriker Blinka, men det är för sent. Love lutar sig mot knappen. Maskinen pyser till, kuggar och hjul börjar snurra. Efter ett ögonblick hörs ett litet pling och en lucka öppnas på maskinens sida.



Ut väller en flodvåg av mjölk och tevattnen fram. Det forsar fram och vågen sveper med sig Love och Blinka genom köket.

Love simmar så gott det går mellan kastruller och grytor. All trötthet är som bortblåst.



Blinka ser både trött och lite irriterad ut. Hur kunde det här hända?

Alla barn brukar sova efter första klunken mjölk. Nästa försök måste bara fungera, tänker han medan han knäpper med fingrarna.

Det här gången öppnar sig inget hål, men både Love och Blinka försvinner från den strida mjölkfloden med ett magiskt litet pling.



Love sitter nedsjunken i en varm mysig kudde, tror Love iallafall. Men det är ingen kudde, det är ett fluffigt, vitt, mjukt moln.

Ovanför blinkar stjärnor och månen lyser blekt bland några moln. Love känner sig faktiskt väldigt lugn och kanske lite trött.

Någon sjunger en lugn vacker vaggvisa. Love är så trött att huvudet nickar till.

-Ja, tänker Binka för sig själv, grodorna sjunger fantastiska vaggvisor. Ingen kan hålla sig vaken.



Tre sjungande grodor seglar fram på himlen. De sitter på ett litet moln de också. Love har nästan somnat, men bara nästa.

Då händer det.

Från ingenstans flyger en stor fluga förbi kören av grodor. Alla försöker fånga den samtidigt. Kladdiga grodtungor viner genom luften till höger och vänster.

Flugan är en duktig flygare och undviker skickligt alla faror. Den hinner till och med med en volt och en pirruet innan den snabbt flyger iväg.

Kvar är ett nystan av ihoptrasslade grodtungor. Grodorna kväcker och skriker och drar för att komma loss.



Loves trötthet är som bortblåst. Love tycker synd om grodorna och hjälper till att trassla ut tungorna.

Det är inte lätt, men efter en stund har alla grodorna fått tillbaka sin tunga. Det blir ingen mer sång ikväll. Alla har ont i munnen och ingen kan sjunga ordentligt.

-Nu är jag pigg igen, säger Love och ler mot Blinka som inte ser lika glad ut. Han är definitivt mycket tröttare än Love.

-Jag ger upp, vi åker hem till din säng. Du får vara vaken i natt, suckar Blinka och knäpper med fingrarna.



-Jag är ledsen, säger han. Det här har aldrig hänt förr. Nu är jag så trött att jag inte orkar mer. Jag måste vila en stund, säger han och lägger sig på Loves säng.

Efter några sekunder hörs det mjuka snarkningar från Blinka. Love lägger en filt över honom och sjunger en liten vaggvisa.

Love tycker att det varit en fantastisk kväll, men nu är det dags att sova. Försiktigt kryper Love ner bredvid Blinka, drar upp täcket, släcker ljuset och viskar:

-Sov gott.

Efter några sekunder sover Love lugnt.



